

# Medborgardialog Valsta 2018

Insamlade perspektiv från intervjuer

Perspektivrapport september 2018



# Varför gör Sigtuna kommun detta?

- Vi vill stärka demokratin i Sigtuna kommun genom att öka delaktigheten bland kommunens invånare i frågor som gäller utveckling av Valsta.



# Medborgardialog i Valsta, steg 1

- Nu har vi haft tillfälle att lyssna in många olika perspektiv kring Valsta.
- Frågan som vi samtalade om hette: Vad tycker du krävs för att Valsta ska (fortsätta att) vara platsen att leva och bo i för dig?
- Denna rapport sammanställer de perspektiv som har framkommit vid intervjuerna/samtalen.
- Intervjuerna har genomförts mellan den 9 maj och 7 september 2018 med personer som bor eller arbetar i Valsta samt med politiker eller tjänstepersoner som arbetar med frågor som rör Valsta.

# Steg 1, fortsättning

- Vi har talat med barn, ungdomar, unga vuxna och vuxna. Totalt har 158 personer deltagit i intervjuerna, 55 personer var barn (från skolår 7 - 17 år). 112 personer bor i Valsta och 37 personer arbetar i Valsta. Flera personer både bor och arbetar i Valsta. 28 personer bor inte i Valsta. 32 personer är politiker, kommunanställda eller samarbetar med Sigtuna kommun. Vi har pratat med 30 flickor och 25 pojkar och 57 kvinnor och 46 män.
- Intervjuerna har genomförts på svenska och någon enstaka intervju på engelska. Vi har erbjudit tolk men det har inte används.

# Vad är ett perspektiv?

- Perspektiv, i dialogsammanhang, betecknar en människa eller en grupp av människors ståndpunkt till en fråga eller ett problem.

Källa: Bernard LeRoux, Dialogues



# Området som vi har talat om



# Tidslinjen



# Den fortsatta processen, steg 2

- Det som framkommit utgör underlag för fortsatta medborgardialoger i grupp och bildande av arbetsgrupper för att boende och verksamma i Valsta tillsammans med politiker och tjänstepersoner tillsammans ska arbeta vidare med utvecklingsarbetet i Valsta hösten 2018.
- Observera att inget av det som finns i denna rapport är att betrakta som den enda sanningen utan är underlag för de fortsatta samtalen som sker i arbetsgrupper under hösten 2018.
- Rapporten baseras på drygt 2 400 olika citat. I rapporten har vi valt ut vanligt förekommande citat och citat som visar på skillnader i åsikter. Citaten har lagts under olika perspektiv i rapporten. Många citat skulle dock kunna placeras under olika perspektiv. Samtliga citat finns att läsa på <https://www.sigtuna.se/medborgardialogvalsta>. Där ligger citaten utan att ha kategoriserats.
- De sammantagna dokumenten kommer att bli ytterligare ett underlag för samtal och vidare utvecklingsarbete i de kommunala förvaltningarna.



# Åtta perspektiv

- Vi och dom
- Mellan husen
- Boende
- Samhällsfunktioner
- Mötesplatser
- Skola
- Trygghet, rädsla och kriminalitet
- Förtroende



# Vi och dom

- Mångfalden som finns i området är stor och varierad både vad gäller kultur, ålder och de som bott länge i området, detta berikar området.
- Det är bara i Valsta som man ser att det samlas människor från samma ursprungsland, man ser inga svenskar eller det blir ingen blandning.
- Många älskar sitt Valsta!
- Det positiva är gemenskapen invånare har med varandra, man värnar om varandra, lite småstadskänsla vilket ger trygghet.
- Misstänksamhet i området, känslan av medborgargarde. Man pratar inte med varandra, det blir konflikt istället.
- Media svärtar ner genom att bara lyfta de negativa händelserna i Valsta. Men medias och valstabornas bild av Valsta stämmer inte överens.
- Det finns mycket fördomar om ungdomar. Satsa mer på oss.
- Ingen integration mellan stadsdelarna.

# Mellan husen

- Det är grönt i Valsta. Det är nära till skogen. Det är bra!
- Viktigt att inte ta bort grönskan när man bygger ut Valsta.
- Det finns många barriärer i Valsta, t.ex., Midgårdsvägen som skär mellan bostadsområdet och Midgårdsvallen. Det saknas gångstråk längs Midgårdsvägen. Midgårdsvägen kan upplevas som en landsväg. Barn springer över vägen.
- Bra att man byggt de nya husen vid centrum men mycket annat har blivit sämre och bara lämnats till sitt öde.
- Tomma platser, baracker, skola är övergivna platser som måste åtgärdas eftersom kriminella tar över sådana ytor.
- Kommunen har tagit ifrån invånare platser såsom Ymer plan, Valsta fotbollsplan, streetfotbollsplan vid Sagaskolan, linbanan vid vattentornet nedlagd men ligger fortfarande kvar och skräpar, simhallen stängd, Valsta skolan detta är ett nedmonterande av hela området.

# Boende

- Gillar områden, som Valsta, där man kan bo kvar i sitt sociala sammanhang genom hela livet, där det finns olika typer av bostäder som lägenheter och småhus. Tror att många gör det i Valsta.
- Det saknas möjligheter att göra bostadskarriär.
- När man bygger helt nytt blir det för dyrt för många.
- Om man inte har på sig fördomsglasögonen är Valsta en bra plats att leva på, t.ex. nära till grönområden, lite trafik, aktiviteter anordnas
- Anledningen till att jag inte skulle vilja bo där har med området att göra och inte för att det inte finns bra bostäder.
- Problem med trångboddhet i området. Har man inte en plats hemma som ungdom så trängs man ut vilket kan leda till att man istället hänger i Valsta centrum.
- Viktigt att bostadsrättsföreningarna/hyresvärd har ordning och reda på dem som bor där.

# Samhällsfunktioner

- Grundläggande samhällsfunktioner behöver fungera och finnas på plats i närheten bl.a. psykisk mottagning, läkare, tandvård, socialtjänst.
- Polisen behöver vara mer synlig.
- Det som har gjorts i området är att kommunen har backat genom att man stängt biblioteket, stänger skolan. Ingen myndighet från kommunen finns där.
- Integration kostar.
- Kommunikationen är viktig till/från Valsta.



# Mötesplatser

- Centrum är som en fritidsgård. Det är inte bra och många påverkas negativt. Det är många ungdomar i centrum. De har inget att göra.
- Behöver aktiviteter för äldre ungdomar som inte hänger på fritidsgården, detta för att undvika att ungdomar gör dåliga saker.
- Behövs en uppfräschning av centrum, biblioteket måste öppnas, ser hemskt ut med en tom lokal med vissna blommor.
- Finns ingenstans att umgås. I fiket kollar män konstigt på en om man som kvinna sitter där. Caféet är borta men har inte ersatts av något bra. Caféet var dåligt innan men det skulle behövas ett riktigt bra café där inte bara gubbar sitter.
- Ju finare parkområdena är med blommor och parkbänkar desto fler människor vill vara ute, då blir det tryggare. Det är fint vid Blåbärsparken.
- Torget vid Valsta centrum, där måste man fundera på hur det ska bli mer levande. Man har tagit till så mycket yta, den behöver användas. Det pratades om torghandel och så men det har inte hänt.

# Skola

- För många stora förändringar och tvära kast i Valstaområdet gällande skolsituationen vilket skapar oro. Personal slutar, föräldrar och barn blir osäkra och otrygga. Hur blir det nästa termin?
- Tidiga insatser i låg- och mellanstadium för det är där man kan göra skillnad. Man kan tidigt se utifrån riskfaktorer att en del barn kan fara illa och hamna i kriminell verksamhet eller destruktiva beteenden.
- Människor kommer inte vilja bo i området om det inte finns skolor nära.
- Viktigt att högstadieskolan ligger utanför Valstaområdet då eleverna behöver komma ut från området för att blandas med övriga elever i kommunen.
- Onödigt att lägga ner skolan för problem som är utanför skolan.
- Sorgligt att Valstaskolan skall rivs, anser att man hanterat skolan på fel sätt, tar beslut för stunden, släcker små bränder.

# Trygghet, rädsla och kriminalitet

- Jag är inte rädd men kollar lite extra över axeln.
- Brottsligheten har kanske inte gått upp men det jag helt säkert vet är att det sker helt öppet idag och de som begår brott är mer kyliga och det finns ingen rädsla för straff.
- Hela grejen med Valstas problem är att det blivit en ökad kriminalitet. Det sker rån, det kastas handgranater och det sker brott med kniv. Det blir mer som i Rinkeby.
- Droghandeln ökar och man säljer till små barn och det sker helt öppet. Bilar som kör runt för att sälja/köpa narkotika.
- Man läser i tidningen och blir uppskrämd. Man har hört och läst om bilbränder, misshandel och sånt men jag märker inget. Jag kanske är blåögd men jag tycker det är bra här.
- Unga vuxna har inget att göra, det skapar otrygghet. Vuxna finns inte där för att hjälpa till.
- Det finns inte en golarmentalitet här, d.v.s. man golar inte på någon, man vill inte bli utslängd och bli utanför.



# Förtroende

- Känsla av uppgivenhet, ilska, övergivenhet och misstro till myndigheterna från många.
- Man undrar varför inget händer med dessa ungdomar då alla ser och vet, varför gör skolan inget och var är deras föräldrar och bor dom i Valsta överhuvudtaget.
- Det är sociala problem. Vi kan inte lösa dem med enbart med fysiska åtgärder. Man måste föra ihop de frågorna och de kompetenser som behövs.
- Man gör lite här och lite där. Det blir inget helhetsgrepp. Det är fladdrigt. Ena dagen säger de si och andra säger de så.
- Man saknar politikerns vilja och att deras oenighet att ta beslut och våga göra något med Valsta. Skyller på varandra där de istället borde engagera sig själva. En kommunledning bör ta sig mödan att tala med olika intressenter i området. Om det förmodan sker så är det inget man märker av.
- Både politiker och tjänstemän måste sluta ta fram de negativa sakerna och istället lyfta det positiva.
- Det går åt helvete. Gör något i stället!